

## **Dobo-kai bevægelsen – et interview ved Esben Andreasen (1992)**

*Interviewet med lederen af Dobo-kai centret ved Higashi Honganji, Fujinaga Shunko, fandt sted i efteråret 1992*

**Sp:** Hvad er baggrunden for Dobo-kai bevægelsen og hvorfor blev den stiftet i 1962?

**Sv:** Formelt begyndte den i 1962, men den kan spores tilbage til 1947, da tros-bevægelsen blev stiftet under navnet *shinjinsha*, "samfundet af sande mennesker". Da var Stillehavskrigen endelig ovre og landet var ødelagt, økonomisk og åndeligt. Det religiøse samfund selv var truet under krisen; hvorledes kunne det fortsætte? Da *shinjinsha* begyndte var ordet *dobu* ("bror") en slags slogan. Hvis Higashi Honganji ikke havde taget udfordringen op, ville det have betydet døden for det religiøse samfund. Derfor begyndte tros-bevægelsen, og ca. 290 præster forsamledes for at grundlægge *shinjinsha*. I søgen efter bevægelsens mål begyndte Akegarasu Haya<sup>1</sup>, da han var den administrative leder af Higashi Honganji, *dobu seikatsu*, "bevægelsen for en *dobu* livsform" - og det var da han sagde sine berømte ord til shin tilhængerne: "Først *shinjin* ("sande mennesker"), for det andet, *shinjin*, og for det tredje, *shinjin*." Troen gav bevægelsen retning. - I virkeligheden var dette begyndelsen på Dobo-kai bevægelsen, ikke 1962.

**Sp:** Hvorledes blev beslutningen modtaget af det etablerede religiøse samfund, af hovedtemplet og provinstemplerne indenfor Shinshu Otani-ha?

**Sv:** Hvorvidt de accepterede eller ej - Akegarasu selv rejste rundt til templerne for at støtte bevægelsen. Han blev ikke på sit kontor. Men der var konflikter mellem de gamle ideer og de nye inden for shin-buddhismen. De gamle opfattelser er feudalistiske; de er konservative ideer om Det rene Land

som noget efter døden. Men Kiyozawa Manshi<sup>2</sup> opfattelse var, at Det rene Land ikke befinder sig efter døden, men her i livet. Det rene Land er i vore sind. Vi er sikret troen i dette liv. Men der var forskelle i forståelsen af shinbuddhismen dengang.

**Sp:** Var den nye bevægelse en folkelig græsrodsbevægelse?

**Sv:** (ler) Det kan man godt sige, men den betød også en ændring fra religion som et familieanliggende til religion som vækkelse af den enkelte.

**Sp:** De nævnte Kiyozawa Manshi før og jeg kender til *Tannishos*<sup>3</sup> betydning for bevægelsen.

**Sv:** Den spillede en meget stor rolle, den var grundlaget for bevægelsen. *Tannisho* betyder "beklagelse af forskelle", nemlig åndelige forskelle.

**Sp:** Lad os se på bevægelsen idag. Først har jeg nogle spørgsmål om det praktiske. Hvem organiserer Dobo-undervisningen? Er det hovedtemplet eller distriktstemplerne? Eller begge?

---

<sup>1</sup> Akegarasu Haya (1887-1967) var en førende shinbuddhist præst og elev af den senere nævnte Kiyozawa

<sup>2</sup> Kiyozawa Manshi (1863-1903) var den største reformist af shin-buddhismen i overgangstiden til det moderne Japan. På et tidspunkt var han udstødt af hovedtemplet.

<sup>3</sup> *Tannisho*: den vigtige samling af Shinrans belæringer, se *Japansk religion* tekst 32.

**Sv:** Bevægelsens centrum er i hovedtemplet, Higashi Honganji, men virkeliggørelsen foregår i hvert enkelt tempel. Det er Dobo-kai bevægelsens mål, at hvert tempel giver uddannelse.

**Sp:** Også landsby-templer?

**Sv:** Ja, men i de enkelte templer er der mange begrænsninger, der hindrer væksten af nembutsu-samfundet.

**Sp:** Bevægelsen er en lægmandsbevægelse. Hvorledes organiseres tilhængernes ophold her i Dobo-kai centret?

**Sv:** Hvert tempel har sin egen forsamling med møder, dharma-møder. Deltagerne i disse går til deres præst, hvis de ønsker uddannelse, dvs. de ansøger om et uddannelsesophold.

**Sp:** Er der nogen udvælgelsesprocedure?

**Sv:** Der er et råd bestående af tre, valgt mellem Dobo-kai lærere, Dobo-kai forelæsere og Dobo-kai instruktører. Opholdene her er på to nætter og tre dage, hvor de får undervisning og stiller spørgsmål.

**Sp:** Er der længere ophold end to-tre dage?

**Sv:** Næsten alle er her kun to-tre dage, fordi nye grupper venter på at blive undervist.

**Sp:** Findes der tal for hvor mange der modtager denne undervisning?

**Sv:** Årligt er antallet ca. 14.000 og mellem 200 og 800 grupper kommer.

**Sp:** Er antallet voksende eller aftagende?

**Sv:** Det vokser<sup>4</sup>.

**Sp:** I hvilken udstrækning er præster ved hovedtemplet involveret?

**Sv:** Der er præster, der arbejder som *mompo-sha*, "sandhedssøgere", ca. 150, og 180 unge instruktører og assistenter, som endnu ikke har fuldendt deres uddannelse.

**Sp:** Hvilken rolle spiller kvinder i bevægelsen?

**Sv:** Der er ingen diskrimination eller udvælgelse, der tager hensyn til kønnene. Kun spørgsmålet om de har papirer på deres uddannelse som Dobo-kai lærere eller præster er afgørende for udvælgelsen af dem.

**Sp:** Hvad med lægfolket? Er de flest mænd eller kvinder?

**Sv:** Ca. 60% mænd og ca. 40% kvinder.

**Sp:** Hvilke aldersgrupper kommer?

**Sv:** Gennemsnitsalderen er 55-57.

**Sp:** Hvordan er forholdet til hovedtemplet? Hvorledes optræder bevægelsen i hovedtemplets forfatning? Hvor passer det ind: i forsamlingen af lægfolk eller præsternes råd?

**Sv:** Der er kun en tros-bevægelse i Higashi Honganji, og det er Dobo-kai bevægelsen. Hvorledes der

---

<sup>4</sup> Ifølge oplysninger fra Higashi Honganji kulminerede deltagelsen i Dobo-kai bevægelsen i 1968 med 30.000 kursusedtagere. Om der op til 1992 har været en mindre stigning gør ikke så meget fra eller til.

arbejdes diskuteres i det parlament, som forfatningen har foreskrevet.

**Sp:** Parlamentet har to kamre, et for lægfolk og et for præster.

**Sv:** Begge kamre diskuterer bevægelsens fremgangsmåder og resultatet af diskussionerne afspejler sig i bevægelsen.

**Sp:** Hvorledes påvirker bevægelsen de to kamre?

**Sv:** Dobo-kai bevægelsen har to sider: uddannelse og filosofi (teologi). Bevægelsen påvirker shin-teologien meget. Og bevægelsen afspejler især lægfolkets råd.

**Sp:** Hvordan er forholdet mellem Dobo-kai bevægelsen og det nuværende overhoved, Otani Kocho<sup>5</sup>?

**Sv:** Otani Kocho er symbolet for det religiøse samfund. Da han er symbol, er han ikke ansvarlig for politikken. Vi ønsker, at Otani Kocho ville være Dobo-kai bevægelsens første udbreder. Han er ikke troens lærer, men troens hører. Han er den, der sidder på første række.

**Sp:** Hvorledes vurderer De bevægelsens succes? Har I nået målene?

**Sv:** Der er ikke nogen specifikke mål, så længe folk kommer her. Det er 30 år siden bevægelsen havde sin officielle begyndelse. Dengang var diskussionen landets økonomiske vækst og de nye religioner. Efter 30 år har familiemønstret ændret sig meget. Familier dengang havde et fast mønster, men er nu blevet kernefamilier. Og selv kernefamilien er ved at gå under. Derfor er den enkeltes situation vigtigere. Bevægelsen bør i fremtiden fokusere på den enkelte. Det har vi påbegyndt en række forelæsninger om, for at udvikle Dobo-kai bevægelsen.

**Sp:** Er det bevægelsens nye tendens?

**Sv:** Ja. Desuden udvælgelsen af instruktører og udbredere: Hvorledes skal vi skabe nye fremskridt?

**Sp:** Vokser eller aftager de nye religioner i Japan?

**Sv:** Fremkomsten af nye religioner er typisk for Japans sociale klima og et udtryk for tro på ånder. Shin-buddhismen benægter en sådan tro på ånder. Japansk buddhisme har sine egne læresætninger og ved, hvordan den skal forholde sig til tro på ånder, som er Japans primitive åndelige grobund.

**Sp:** Et sidste spørgsmål: Kan man anskue Dobo-kai bevægelsen som et udtryk for egen-kraft og ikke anden-kraft? Er det et teologisk problem, at tilhængerne hjælper sig selv ved at være Dobo-kai medlemmer?

**Sv:** Vi kan intet udrette ved egen kraft. Ved at udbrede dharma kan vi vække anden-kraft. Hvert menneske eksisterer indenfor den betingede samopståen<sup>6</sup>. Når man møder læren, kan vi vække anden-kraften.

**Sp:** Så det drejer sig om at berede jordbunden for anden-kraften?

**Sv:** Vi kan kun tilbyde mulighederne.

---

<sup>5</sup> Otani Kocho: Daværende overhovede, efterkommer af Shinran i 24. generation. Da interviewet fandt sted, var Otani Kochos magt stærkt beskåret af den demokratisk valgte administration på grund af en række finansielle skandaler, som Otani-familien blev beskyldt for.

<sup>6</sup> Et grundlæggende buddhistisk begreb om alle tings indbyrdes afhængighed og årsag-virkning forhold. Begrebet findes fx i den klassiske tekst "Årsagskæden", som flere forskere oversætter "Den betingede samopståen".

**Sp:** Resten er anden-kraftens virke?

**Sv:** Ja.

Esben Andreasen: *Shin-buddhismen – en folkelig japansk religion*. Gyldendal 1994: 45-48.